

Fietsend eten in Garmerwolde

zaterdag 14 mei

Dit jaar wordt voor de vierde keer Fietsend Eten georganiseerd in Garmerwolde. We hebben de kunst afgekeken uit Thesinge, waar al jaren het Lopend Eten gehouden wordt. Omdat Garmerwolde iets minder compact is dan Thesinge, leggen wij de afstand tussen de verschillende gerechten fietsend af.

Hoe werkt het? We beginnen om 17.30 in het Dorpshuis. Daar krijgt iedereen een route uitgedeeld met een tijdschema, hoe laat je waar verwacht wordt. Er zijn vier gangen en voor elke gang ga je naar een ander adres. Zelf word je ook gevraagd om één van deze vier gangen te verzorgen. Als je dat een beetje voorbereidt kun je zelf ook prima meefietsen en -eten. Bij iedere gang wisselt het tafelgezelschap. Een mooie gelegenheid dus om eens wat andere mensen te leren kennen. Je kunt als stel meedoen maar ook als alleen gaande.

Na de vierde gang komen we om 22.00 weer bij elkaar in het Dorpshuis om na te praten, een kop koffie te drinken of een lekkere borrel.

Wat kost het? 15 euro per persoon, je krijgt hier weer een deel van terug voor de gerechten die je klaarmaakt.

Voor hoeveel mensen moet ik koken? Reken op ongeveer 8 mensen, inclusief kok(s) Dat kunnen er ook 7 worden of 9 maar dat hoor je een week van te voren. Ook hoor je dan welk gerecht je mag maken.

Is het ook geschikt voor kinderen? Nee, het is niet geschikt voor kinderen.

Hoe kan ik me opgeven? Dat kan per e-mail naar Maartjevan.geffen@hotmail.com onder vermelding van:

- Naam of namen van de deelnemers
- Adres waar het eten geserveerd wordt (niet vergeten!) en mobiel telefoonnummer
- Aangeven welk gerecht je wilt verzorgen (graag minimaal 2 keuzes maken):
Voorgerecht 1 / Voorgerecht 2 / Hoofdgerecht / Dessert

Aanmelden kan **uiterlijk tot 7 mei**. Voor vragen kun je terecht bij Maartje van Geffen (06-20847971). Verdere details zoals tijdschema krijg je per mail toegestuurd vantevoren.

Voorgerecht

<http://www.gezondenlekkere.r.tips/tag/voorgerecht/>

Hoofdgerecht

<http://www.smulweb.nl/recepten/gerechten/hoofdgerecht>

Nagerecht

<http://www.mytaste.nl/z/gezond-en-lekker-toetje.html>

Verder: Staan hiernaast sites waar je hele lekkere en gezonde recepten kan vinden! Het is natuurlijk leuk als er iets lekkers op tafel komt, maar het hoeft echt geen culinair wonder te zijn. Laat je dus niet weerhouden als je jezelf geen topkok vindt, het gaat vooral om de gezelligheid.

Tot dan!